



**KAN HAN
LEDA DIF-
TJEJERNA
I TOPP?**

**SÅ LEVDE
DE SOM
BILDADE
DIF**



Ett gäng idrottsmän från de tidigaste djurgårdsåren. Läs vår artikelserie om männen som bildade DIF.

**TACK
FÖR GOD
MATCH**

- nästa år är det vår tur - igen



DELICATO

Tradition och kvalitet - sedan mer än 40 år

Delicato Bakverk AB • Segeltorp Industriområde • Box 5013 • 141 05 Huddinge
Telefon 08-88 01 80 • Fax 08-46 57 51



DJURGÅRDAREN

Nummer 1
1992

Ägare: Djurgårdens Idrottsförening, Box 260 62,
100 41 Stockholm, telefon 08 - 11 57 11

Ansvarig utgivare: Owe Svensson
Chefredaktör: Dan Svanell

HÄRLIGA FRAMTID

En utmanande rubrik i en dyster tid och med fortsatta pessimistiska tankar i samhället om vår framtid. Men jag tror att vi "hejar på" för mycket – ofta under ledning av massmedia – i en anda som förstärker missmodet och ger oss fler "tappade sugar".

Det är ju så att inget varar för evigt. Som tur är. Efter en lågkonjunktur följer en högkonjunktur. Efter förluster följer segrar. Och det gäller alltid att ha siktet inställt på en utmanande och förhoppningsvis härlig framtid. För det mesta är ju ändå ogjort.

En känsla av att vara färdig med ett program, en verksamhet, ett resultat och slå sig till ro är som ett effektivt sömnmedel. En människa som vid pensionsdags tycker sig ha gjort sitt förtvinar snabbt. En idrottsförening, ett företag som anser sig vara framme vid målet stagnerar och förlorar sin livskraft. Lyckan är inte att nå sitt mål, lyckan är att vara på väg.

Djurgårdens IF är på väg med sin nya organisation. Våra 17 föreningar har genomfört sin första självständiga 12-månadersperiod. Vi i alliansföreningens styrelse har upplevt att föreningarnas verksamhet fungerar bra. Sportligt har det varit både plus och minus, vilket inte är underligt med den konkurrens som råder i vårt land inom de idrotter där DIF är representerat.

Personligen är jag övertygad om att vi slagit in på rätt väg med självständiga föreningar som tar eget ekonomiskt ansvar men där en alliansförening är samordnare och rådgivande framförallt inom det ekonomiska området.

Alliansföreningen skall också bevaka att idrottsrörelsen i vårt land får möjligheten att driva frågor och projekt, bl a

i syfte att ge oss möjlighet till en långsiktig och omfattande ungdomssatsning.

Jag vill i det sammanhanget passa på att redovisa några aktuella projekt. Ett är en bearbetning av den proposition den nya regeringen lagt i vår om idrottens ekonomiska villkor. RF föreslås få ca 100 Mkr mer än tidigare från staten och Tipstjänst skall öka sitt anslag från 50 Mkr till 55 Mkr. Vi tycker framför allt att elitidrotten, som levererar Tipstjänsts produkter, borde komma i åtnjutande av en större del av bolagets resultat.

Ett annat projekt vi arbetar på är en liberalisering av tillståndsgivningen för spelautomater, kasinon och lotterier. Större delen av överskottet bör med ett nytt program komma idrotten till del.

Ett tredje projekt är en allmän ungdomssatsning i form av en stiftelse som vi planerar att göra i år tillsammans med en annan stolthet i Stockholm – Berns Salonger. En del av Berns intäkter för några projekt i sommar kommer att gå till en nystartad Djurgårdens IF:s ungdomsstiftelse.

I vår härliga framtid har vi mycket att se fram emot. Och det mesta är ju ogjort. Då känns det stimulerande med en stor skara duktiga idrottsutövare i våra föreningar, uppoffrande och engagerade idrottsledare – och sist men inte minst över 10 000 föreningsmedlemmar som stödjer Sveriges mest spännande idrottsförening.

Härliga framtid.

ARNE GUSTAFSSON

är ordförande i Djurgårdens Idrottsförenings Alliansstyrelse

HAIR & BODY

WELLA



OLSSONS

**Tvål och
shampoo i ett.**



Gör livet lite bekvämt för dig. Ha med Hair and Body i tennis- och golfbag, på fjällvandring, resa och segelbåt.

Inget kladd. Inget "rackarns, jag har glömt shampoo" eller "var är tvålen". Men däremot ett behagligt sätt att bli ren både här och där. Hair and Body finns i två olika dofter. Titta i närmaste affär!

INNEBANDYN UPP I SERIE- SYSTEMET

Det blir avancemang efter första årets seriespel för Djurgårdens innebandy – en bra prestation. Djurgården kom tvåa i division sex-serien (herrar sex norra central), bara en poäng efter seriesegrande Östermalmstorg men med god marginal, två poäng, före trean Stockholms Studenters IF.

Hans Hevrén blev DIF-lagets bästa målskytt följt av spelande tränaren William Bäckström och Håkan Sundqvist.

– Målet när vi går upp i femman är att kriga om tätplaceringarna. Idag vet vi inte hur realistiskt målet är, eftersom vi just nu inte vet vilka övriga lag i serien blir, menar Håkan Sundqvist, ordförande i sektionen och spelare i laget.

Sommaren fördrivs nu med träningsmatcher och visst deltagande i cupspel.

Tre-fyra nya spelare är aktuella för Djurgårns innebandy till nästa säsong.

DIF-BANDYN ÅTER I DIV. III

Djurgårdens bandyförning vann, som väntat, division fyra-serien och avancerade tillbaka till trean.

– Vi vann med ett mycket ungt lag som lovar gott för framtiden. Förloade faktiskt bara tre poäng under hela serien, berättar Robert Wolff i DIF-bandyn.

Laget bestod av fjolårs-juniörerna plus 4-5 seniorer.

– Vi har mycket goda förutsättningar att klättra vidare uppåt, menar Robert Wolff. Djurgårdsbandyn kommer att hävda sig väl de närmaste åren.

Årets säsong, som nu avslutats, har inneburit att

bandyförningen i Åkersberga strax utanför Stockholm, haft fem grupper i gång: A-lag, juniorlag, A-pojklag, ett lag för pojkar födda 1980 samt en bandydyskola.

Också utanför A-laget har djurgårdarna visat framfötterna: J-laget, till exempel, blev fyra i Stockholmsserien J-elit:

– Mycket bra med tanke på att vi tvingats träna på naturis med allt vad det innebär, menar Robert Wolff.

Laget med pojkar födda 1980 vann sin stockholms-

SEX BOXARE FRÅN DIF I RANKINGEN

Nu börjar boxningssektionens trägna arbete ge resultat i de svenska rankinglistorna. Tränaren Lasse Myrberg kan räkna in sex djurgårdare på den svenska rankinglista som publicerats i facktidningen BOXNING, nr 1/1992. Listan är gjord av sportens förbundskapten Leif Carlsson.

I fjädervikt (57 kilo) lig-



Magnus Magnusson och tränaren Lasse Myrberg. Magnus är en av de verkliga påläggskalvarna inom svensk boxning.

serie och gick till semifinal i slutspelet, ett överraskande bra resultat:

– Från bandydyskolan, med 15-20 killar födda 82-83 satte vi ihop ett lag som vann turneringen Stockholm Mini Cup i början av säsongen. Så finns det tillväxt.

Säger Robert Wolff som ser positivt på framtiden.

– Inte minst beroende på det duktiga ledargäng vi har, som jobbar mycket bra tillsammans.

Men det återkommer vi till.

ger Magnus Magnusson på sjätte plats och Shukri Taha på åttonde. I lättvikt (60 kg) toppar givetvis nyblivne svenske mästaren Zoltan Sarossy. Stefan Ekström återfinns på sjätte plats i lätt mellanvikt (71 kilo) och "Jocke" Gustavsson är trea i mellanvikt (75 kg). "Jocke" tar samma plats också på lätta mellanviktslistan. I tungvikt (91 kg), slutligen, återfinns Peter Lundin på sjätte plats.

– En stor framgång för oss, säger Lars Myrberg.

Zoltan Sarossy och "Jocke" Gustavsson är nya för säsongen i klubben, har tidigare boxat för BK Antares, Upplands Väsby, respektive stockholmsklubben Örn.

– Observera att boxarna själva sökt sig till oss. Övergångssummor ingår inte i vår policy, konstaterar Lasse Myrberg.

■ ■ Magnus Magnusson slutade på silverplats i junior-SM. Magnus vann två matcher, mot Juha Arola från Falken i Gävle (3-2) och mot Markku Jurvanen, Puma IF Stockholm (4-1) innan han föll i finalen med 5-0 mot landslagsmannen Siamak Vis Jamegar, från BK Rapid i Västerås.

Magnus gjorde dock en stor finalinsats, och präglade matchen med fina slagserier som dock inte räckte till inför domarnas ögon.

Junior-SM avgjordes i Västerås.

DIF SOPADE RENT I DM I KONSTÅK- NING

Djurgårdens konståkare vann samtliga klasser när DM avgjordes.

Snacka om att sopa isen med motståndarna.

I friåkning för miniorer (fyra tävlande) blev det dubbelseger för Jessica Lennmar och Laura Santi.

I ungdomsklassen (15 tävlande) vann Therese Johansson och Vanessa Martinsons också en dubbelseger. Där var Anneli Jedenmalm femma.

Juniorklassen (17 tävlande) blev en triumf för Djurgårdens Maria Sjödin. Lena Johansson kom på sjätte plats.

I seniorklassen, slutligen, med elva tävlande vann Ann-Marie Söderholm medan Pernilla

Stjernfeldt kom på nionde plats.

Grattis, konståknings-tjejer till storslamen som, enligt uppgift, lär vara unik i stockholmshistorien.

DIF-HOCKEY BÄST I STA'N

Djurgårdens ishockey var bäst i Stockholm under 1991.

Det tycker i alla fall Stockholms sportjournalister som röstat fram djurgårdarna till den titeln. SM-guldet, EM-guldet och de fem världsmästarna var givetvis en högst bidragande orsak till utmärkelsen och de 100 00 kronorna i prispengar.

Stockholms sportjournalister började dela ut utmärkelsen 1976, då till Anders Gärderud, OS-guldmedaljör på 3000 meter hinder. 1987 gick priset till Djurgårdens Håkan Södergren, 1988 till boxaren George Scott (också DIF), 1989 till pingisvärldsmästaren JO Waldner och 1990 till speedwaydito Per Jons-son.

JUNIOR-SM I FÄKTNING TILL DIF-TJEJER

Djurgårdens juniortjejer vann SM i fäktning i Kalmar. I laget, som slutade före hemmafavoriterna från Kalmar och Karlskro-

na, ingick Jeanette Malm, Lisa Hammarberg, Katarina Olausson, Sofia Haarlem och Ebba Wohlin.



Zoltan Sarossy vann boxningsguld för Djurgården efter ett starkt genomfört SM.

SAROSSY TOG SM-GULD I BOXNING

Zoltan Sarossy, 19, tog Djurgårdens 351:a SM-guld när han mitt under brinnande vinter-OS, lite i skymundan, vann SM i boxningen lättviktsklass.

Sarossy, som namnet antyder med ungerskt påbrå, hade inte några som helst problem att avancera fram till final och där besegra Alex Wennersten från västeråsklubben Rapid med 4-1. Dessförinnan hade Sarossy expedierat Dennis Sigö, skånska Häljarp med 5-0 och Claes Norder, Majorna

Göteborg med 5-0.

Zoltan, som kom till Djurgården till den här säsongen från BK Antares i Upplands Väsby, gjorde stor succe redan innan SM då han i stor stil vann sin match i landskampen mot USA. Dezi Ford hade stor respekt för djurgårdsboxaren.

- Han dök för min höger varje gång. Var verkligen svår att träffa.

Zoltan Sarossy har utvecklats enormt under året i Djurgården, givetvis under Lasse Myrbergs säkra ledning.

- Jag litar på Lasse till 100 procent. Han har ju själv varit en mycket framgångsrik boxare och vet vad han gör, säger Zoltan.

Tidningen Djurgårdaren lovar i kommande nummer att återkomma med en mer utförlig presentation av 1992 års förste svenske mästare i djurgårdsfärgerna.

CUP-GULD FÖR POJKAR FÖDDA 1977

Det blev ett guld i de sju finalerna i årets upplaga av St. Erikscupen i ishockey. Laget med pojkar födda 1977 vann cupfinalen mot Huddinge med 3-1 (1-1, 2-0).

- Det var killarna värda, konstaterade tränaren Ulf Odenbratt, ny för säsongen.

Huddinge, som spelade i hemmaarenan Björkängshallen, tog ledningen i matchen med djurgårdarna kvitterade efter blott 32 sekunder. Och sedan körde de ifrån Huddinge. Målen gjordes av Niklas Anger, Niklas Petrè och Johan Nilsson.

I finalen för pojkar födda 1976 fick Huddinge revansch, besegrade Djurgården med 2-1 (1-1, 1-0)

Överhuvudtaget har djurgårdslagen spelat mycket starkt i årets St. Erikscup.

USM-GULD TILL DIF- BROTTARE

16-årige Jimmy Månsson tog Djurgårdens första medalj på länge i ett nationellt brottningsmästerskap när han överlägset vann Ungdoms-SM i fris-til.

Kort därefter blev han fyra i USM i grekisk-romersk brottnings-

- Han föll i sudden death i semifinalen, men borde ha vunnit den, tycker brottarbasen Bengt Fridh.

Jimmy Månsson, som studerat ett år (av två) vid brottningsgymnasiet i Klippan, är ett löfte av stora mått:

- Han vill bli lika bra som storebror Jerry, som nu tyvärr valt att satsa på fotbollen istället, säger Bengt Fridh.

Jerry är målspruta i Brommapojkarna.

- Det roliga med Jimmy är att han satsar så väldigt seriöst, menar Fridh. Han har ju också hunnit med att vinna andra tävlingar, bl a Lilla Mälarcupen, en tävling i Tallinn och en i Finland.

■ ■ Glada nyheter, alltså. Däremot är läget på lokalfronten mindre glatt. Egentligen vet ingen hur det är:

- Det har inte hänt något se'n sist, frågan om vi får behålla lokalen i Åkeshovshallen utanför Stockholm står och väger, säger Bengt Fridh.

**GRATTIS
LASSE OCH
SUSANNE
till nyfödda
dottern Hanna.**

Djurgårdens
boxningssektion

Oddset-lirarnas egen linje:

0712 - 333 39

**Veckans bästa
trippelförslag**

Telesport/samtalen kostar 4.55 / minut

Souvenier!

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 144 Affisch "Född 1891" | 30:- | 150 Fotbollströja | 300:- |
| 45 x 60 cm. | | Ljus- och mörkblå randig matchtröja. Storl 2, 4, 6. Vid namn o nr på ryggen tillkommer 75:-. | |
| 1 Babyhalsduk | 80:- | 31 Haklapp | 35:- |
| 8 x 70 cm. Stickad i blått med gula och röda ränder samt med DIF-emblem. | | Vit med röd bård. DIF-emblem. "Född Djurgårdare". | |
| 2 Babymössa | 90:- | 32 Haklapp | 35:- |
| Stickad i blått med två gula och en röd rand, DIF-emblem och liten tofs. | | Vit med blå bård. DIF-emblem. "Född Djurgårdare". | |
| 3 Badhandduk | 120:- | 109 Halsduk | 100:- |
| 65 x 130 cm i vit frotté. DIF-emblem "En Djurgårdare kastar aldrig in handduken." | | 19 x 170 cm. Stickad i blått med gula och röda ränder samt med DIF-emblem. "Djurgår'n Stockholms Stolthet". | |
| 5 Bildekal | 15:- | 35 Halskedja | 35:- |
| 11 x 11 cm, insida. DIF-emblem. | | DIF-emblem med tunn kedja. | |
| 6 Bildekal | 15:- | 149 Hockeytröja | 450:- |
| 11 x 11 cm, utsida. DIF-emblem. | | Marinblå matchtröja. Storlekar 2, 4, 6. Vid namn och nummer på ryggen tillkommer 75:-. | |
| 8 Bildekal | 10:- | 140 Kapsylöppnare | 20:- |
| 7 x 20 cm, insida. "I love DIF". | | Kombinerad kapsyl och burköppnare på nyckelring. | |
| 107 Bildekal | 20:- | 39 Kasset | 15:- |
| 11 x 17 cm, utsida. Klubbdekalsats med ett större och fyra mindre DIF-emblem. | | med årets låtar. | |
| 152 Bilkudde | 195:- | 40 Keps | 65:- |
| Blå sjukvårdskudde med första hjälpen och DIF-emblem. 30 x 21 cm. | | Vit eller blå av baseball-typ. DIF-emblem. | |
| 11 Bilstreamer | 20:- | 120 Klubb nål | 25:- |
| 10 x 70 cm, insida. Stadshuset, Globen och Stadion. "Djurgår'n é toppen". | | Souvenirnål med DIF-emblem. | |
| 12 Bilstreamer | 10:- | 53 Lagaffisch | 15:- |
| 10 x 70 cm, insida. "Djurgårdens Idrottsförening Stockholm". | | Plansch med årets hockeylag. | |
| 110 Bilstreamer | 25:- | 155 Manchesterkeps | 150:- |
| 12 x 70 cm, utsida. "Djurgår'n Mästarlaget". | | Blå eller röd med DIF-emblem och Hockey-Supporter i brodyr. | |
| 18 Brodymärke | 15:- | 141 Minidress Fotboll | 45:- |
| 45 mm. DIF-emblem. | | Souvenirdräkt för upphängn i bil. | |
| 19 Brodymärke | 20:- | 125 Minidress Hockey | 45:- |
| 75 mm. DIF-emblem. | | Souvenirdräkt för upphängn i bil. | |
| 21 Brodymärke | 25:- | | |
| 80 mm. "Djurgår'n Stockholms Stolthet". | | | |
| 22 Cigarettändare | 15:- | | |
| med DIF-emblem. | | | |
| 151 Collegetröja | 225:- | | |
| Vit med text "Hockey-Supporter". Storlekar S, M, L, XL. | | | |
| 25 Djurgårdsflagga | 125:- | | |
| 90 x 70 cm. Ljusblå botten med DIF-emblem i lagerkrans i guldtryck. | | | |
| 147 Flaggstång | 50:- | | |
| Till standar. | | | |



Härmed beställes följande artikelnummer (exkl postförskottsavg):



Namn

Adress

Postnr

Postadress

Underskrift

Frankeras ej.
DIF AB
betalar
portot

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Svarsport
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

NYA STJÄRNOR TÄND

Av NISSE HULT

Silver.

Det låter lite futtigt för en djurgårdare.

Men så blev det. Efter tre raka SM-guld nådde föreningens ishockeyspelare i år "bara" silver. En stark prestation med tanke på utgångsläget, en sjätteplats i grundserien, skador och sjukdomar i massor och dessutom en mycket svår lottning.

Djurgården pressade, som alla vet, det hopköpta Malmö till fem tuffa matcher, föll på bortaplan i den sista med 4-2.

- Att vi klarade att pressa Malmö är en stor framgång, tycker "Challe" Berglund. Det var väl ingen som räknade med oss, knappast ens vi själva efter alla skador och sjukdomar vi drabbats av under säsongen.

SKADEDREBBAT I ÖVERMÅTT

Ett exempel: En match i Leksand före jul då Djurgård'n ställde upp till spel med tolv (12) spelare. Och klarade 5-5 på bortaplan...

Mot den bakgrunden kan djurgårdarna, som vanligt, vara stolta över sina hockeyspelare. Som kommer igen till nästa år. Då med nytända stjärnorna Erik och Anders Huusko i nya publikfriande insatser.

De båda 21-åriga bröderna, som i år gjorde första säsongen i DIF, har blivit nya publikfavoriter. Bröderna som ibland får både mot- och medspelare att tro att de ser dubbelt:

- Ja, jag ser då ingen skillnad på dem, säger Lasse Falk. Brukar chansa, det är ju 50 procents chans att det blir rätt...

Erik (det är nr 3 i Djurgårdsdressen) är äldst, elva minuter äldre än Anders (nr 6). De kom till Djurgården samtidigt i år efter gemensam succé i moderklubben RA 73 i Märsta, i div I. Har i dag liknande roller i Djurgården, som ytterforwards i varsin kedja.

SAMMA INSTÄLLNING

De 21-åriga bröderna Huusko inledde slutspelet med att i två matcher sätta skräck i Luleås försvarare. Var en synnerligen bidragande orsak till Djurgårdens avancemang.

Starkt av elitseriedebutanterna.

Fortsatte sedan att spela bra mot Färjestad. Och mot Malmö. I slutspelet gjorde Erik Huusko sammanlagt sex



poäng, fördelade på fem mål och ett pass. Anders gjorde fyra (3/1).

- Vår inställning till hockeyn är exakt densamma, den att verkligen vara seriösa och ta hockeyn på allvar. Fast Anders brukar vara den som gör flest mål, jag har alltid varit lite mer defensiv, säger Erik.

- Vi kan ju inte spela exakt lika, säger Anders.

NATURLIG FÖRKLARING

Nä, inte det. I grundserien nådde Anders 21 poäng (7 mål + 14 pass). Erik tolv poäng (6 + 6). Erik spelade betydligt färre matcher, en skillnad som är enkel att förklara:

A UNDER HOCKEYÅRET

Lika som bär. Tvillingarna Anders och Erik Huusko (eller om det är Erik och Anders) har gjort succé i Djurgårdens elitserielag den här säsongen. Nästa år är de med och kämpar om guld. Igen.

FOTO: INGVAR KARMHED



– Jag muckade strax före slutspelet, berättar Erik.

– Jag fick uppskov med lumpen sedan jag brutit ett ben i handen, förklarar Anders.

Lumpen och innan den skolgången – det är väl egentligen den enda skillnaden mellan bröderna. Tvillingar

får välja om de vill gå i samma klass, och Anders och Erik valde att inte göra det:

– Jag gick i en ganska lugn klass och är själv en lugn människa, säger Erik.

– Jag gick i en livlig klass och är mer rättfram, pratar mer, säger Anders.

Resultaten i slutspelet är, bara det, en bekräftelse på att säsongen varit lyckosam, betydligt bättre än vad bröderna tänkt sig.

– Över förväntan. Jag ville inte sätta upp några mål så här första året. Det tar ju ett tag för alla nya att komma in i ett lag, men jag tycker det gått fort

FINALSNACK

” – När Djurgården vände den ena matchen efter den andra i semi- och final, då var det inte tur. Då var det skicklighet.

Färjestads tränare Harald Lückner.

– Djurgården är inte bättre än placeringen just nu (sex) och det räcker inte till ny final.

AIK:aren Mats Wennerholm i Af-tonbladet den 13 mars.

– Djurgården är i final. Och faktum är att de kommer att stanna där i fem år till. Det är det som är så imponerande.

Samme Wennerholm en knapp månad senare.

– För Malmö finns bara en väg efter festen. Nedåt. Men Djurgården är i SM-final nästa år igen.

Wennerholm igen.

– Typiskt 08-tidningar som skriver skit om oss. Vi skall visa att Skåne är bäst.

MIF:s finländske tränare Timo Lahtinen.

– Fy f-n vad trött jag är på det här 08-snacket. F-n, jag är inte ens skåning.

MIF:s finalhjärte Peter Andersson efter femte matchen.

– Vi som bor i Skåne är bättre än de norr-ifrån.

Malmös ordförande Percy Nilsson, själv bosatt i Bryssel...

Rögle i elitserien, Malmö svenska mästarer. Skåningar är bäst.

Percy Nilsson igen, sedan stockholmaren Håkan Persson skjutit upp Rögle i elitserien och ett hopköpt gäng av norrlänningar, mellansvenskar och en och annan finländare, plus någon liten, liten skåning, vunnit för Malmö.

– Jag vill inte påstå att domaren Börje Johansson tog guldet ifrån oss, men han bidrog i varje fall i hög grad till att

Malmö kunde rusa ifrån till 4-1.

”Challe” Berglund om domaren som visade ut djurgårdare på löpande band för ”förseelser” som han tidigare konsekvent blundat för.

– Han kunde väl sagt till att han hittat pipan...

”Challe” igen.

– Djurgården försvinner ur SM-slutspelet redan mot Luleå.

DN:s Kjell Nilsson inför första kvartsfinalen.

– Djurgården försvinner ur SM-slutspelet mot Färjestad.

Nilsson igen.

– Djurgården är ändå att beundra. Ett lag med oerhörd kampmoral och styrka. Dessutom med ett mycket vackert klubbmärke. Jag är säker på att de kommer igen till nästa år.

Radioprataren Lars Grankvist efter femte matchen.



Liv i finalspelet sedan Kenneth Kennholt slagit in ett segermål i Sudden death.

FOTO: TOMAS ONEBORG

för oss, säger Erik.

– Det disciplinerade spelet som DIF spelar lärde vi oss i RA när vi spelade ihop i samma kedja. Vi fick göra lite som vi ville och spelade efter samma grunder som Djurgården. Det fungerade bra.

De pratar så där. Erik säger en sak. Anders fyller i. Eller tvärtom. Det gäller att anteckna noga, annars blir det svårt att hålla reda på vem som sagt vad.

– Jo, det brukar ofta bli fel, säger Erik med ett till synes oändligt tålamod, van vid att det är svårt att skilja på bröderna.

– Men vi hjälper gärna till så att det blir rätt, säger Anders, van att hjälpa till.

Att ringa är kanske det bästa sättet att bli säker på vem som är vem. För Anders bor på Gärdet. Erik bor i Solna. Se där, åtminstone en visuell skillnad.

Fast det finns fler:

– Det är lättare att se skillnad på dem när de är tillsammans, när man kan jämföra. säger backjätten Thomas Eriksson.

– Ja, det är bara när de har tröjorna på sig som jag ser skillnad på dem, säger Lasse Falk.

Han beskriver Huuskobröderna som oömma och starka, med en inställning på och utanför planen som är helt OK. Svåra att ta ifrån pucken.

– Visst har tempot slitit på dem första året, men de har klarat det bra, säger Lasse Falk.

Om båda två.

Att känna igen eller inte känna igen – nä, för Falk spelar det mindre roll. Bara bröderna sköter sig på isen.

Och det gör de ju.

Lita på att elitseriepubliken får se det nästa år. Precis som i år.

ÅRSMÖTE

Härmed inbjudes medlemmarna i djurgårdsföreningarna till Djurgårdens IF Alliansförenings årsmöte.

Plats: Trygg Hansa-huset, Fleminggatan i Stockholm.

Dag: Måndagen den 4 maj.

Tid: Kl 18.00.

Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar står följande ämnen på programmet:

- Erfarenheterna av första alliansåret.
- Tre ordförande om glädjeämnen och besvikelser.
- Paneldebatt om idrottens ekonomiska villkor, med bl a regeringens sakkunnige i idrottsfrågor Stig Bertilsson, chefredaktören för tidningens Idrottens Affärer Jan Larsson samt Djurgårdens fotbollsförningens ordförande Bosse GT Petersson.

Välkomna

Så fungerar DIF:s alliansförening

Djurgårdens IF:s omfattande rekonstruktionsarbete inleddes 1987 i samband med rådande konkurshot för våra 17 sektioner. Vid årsmötet 1989 beslutades att huvudstyrelsen skulle leda en utredning om att organisera DIF i självständiga föreningar, sammanhållna i en allians. Den utredningen blev klar 1991.

Samma år startade nya DIF.

Vi hade därmed tagit det slutliga steget i vår rekonstruktion, dvs bildat Djurgårdens IF:s Alliansförening.

SAMTLIGA SEKTIONER, fotboll och ishockey i synnerhet, har i anslutning till detta "steg" tagit på sig den skuldörda som fanns i föreningen fram till 1990. Det har löst det svåraste problemet för att genomföra allianstanken. Ett svårt moment som vi har kvar är att på ett pedagogiskt sätt för våra medlemmar redovisa idén med djurgårdsalliansen och hur den skall genomföras.

Det vill jag göra med den här artikeln.

ATT GENOMFÖRA decentraliseringen och ändå behålla vår samhörighet, historia och gemenskap inom DIF är viktigt. Genom diskussioner har allianstanken växt fram. Den grundläggande förändringen är att varje sektion har bildat en egen förening, med alla rättigheter och skyldigheter som följer med att bli en egen juridisk enhet.

Alliansen är "kittet" mellan föreningarna med fyra uppgifter:

- ■ **Övergripande** genom att tillse att DIF:s stadgar tillämpas och att DIF:s identitet med emblem och färger respekteras.
- ■ **Sammanhållande** genom att verka för samhörighet mellan föreningarna och regelbundet ordna förtroenderådsmöten.
- ■ **Utvecklande** genom att tillse att föreningarna drivs efter sportsligt och ekonomiskt sunda principer och verka för tillskapandet av nya föreningar.
- ■ **Projekt** genom att driva och utveckla aktiviteter som kan förstärka DIF:s ekonomi och i ör-

vigt initiera och genomföra nya projekt vid sidan av föreningarnas huvudsakliga verksamhet.

MÅNGA HAR frågat vad Alliansföreningen konkret skall göra. Låt oss starta med föreningens idè.

Alliansens idè finns uttalad i stadgar. Alliansen skall genom medlemsföreningarna främja idrottslig verksamhet. Alliansen skall också verka för samarbete och förståelse mellan medlemsföreningar, andra idrottsföreningar, myndigheter och organisationer som berörs av verksamheten.

I Alliansens ändamål uttalas också att vi skall anpassa vår verksamhet till samhällets krav. Det ser jag som självklart samtidigt som jag anser att samhället och dess beslutsfattare hittills inte visat idrotten tillräcklig respekt i ekonomiska frågor. Det är lätt att uttala förståelse för problemen, en annan sak att i handling visa att en stor idrottsförening av DIF:s karaktär gör en samhällsviktig insats i ungdomsutvecklingen och därför måste ha ekonomiska och lokalmässiga spelregler av samhället som gör det möjligt att bedriva bredd- och elitidrott.

FÖRENINGENS primära mål idag är att Djurgårdens IF skall utvecklas. Det gör man idag i verksamheter som har en idrottsintressant idè, en klok och långsiktig strategi, en motiverad och effektiv företagsorganisation. Det här skall förhoppningsvis leda till en sund ekonomi som gör att föreningen utvecklas.

Djurgårdens idè i samhället uppfattar jag som intressant för ungdomar och föräldrar, stat och kommun. I Djurgårdsandan ligger en totalsyn på människan i ett långsiktigt perspektiv. En stark idrottsprestation kopplad till ett intresse av att utvecklas kunskaps- och arbetsmässigt med sunda moraliska värderingar är en uppfattning som jag haft om vad Djurgårdens IF står för under större delen av de 50 år jag varit djurgårdare.

I **FÖRENINGENS** mål skall naturligtvis ingå att vi vill kämpa och segra, där vi ställer upp. En så stark och ho-

mogen förening som Djurgårdens IF bör alltid ha målet att bli bäst, där man är verksam. Ett sådant mål kan sättas på kort eller lång sikt, beroende på förutsättningarna.

Vilken strategi skall då DIF ha?

DIF skall uppfattas som skickligt och professionellt på deområden och inom de föreningar, där man är verksam. DIF skall genom sitt agerande behandlas med respekt av samhälle, massmedia, idrottsmän, publik och sponsorer.

STOCKHOLMS STOLTHET är en utmärkt slogan som för oss djurgårdare som bör innebära en stolthet över att på olika sätt få stödja och vara verksam inom föreningen. Genom vårt uppträdande på och utanför idrottsarenorna skall vår huvudstad känna det som en tillgång att DIF finns. Strategiskt anser jag det vara viktigt att arbeta med vårt budskap ute i samhället, i skolor, bland ungdomar, politiker och hos näringslivet.

Strategins mål: När du tänker på idrott och ungdomsutveckling, då skall det kännas som att den mest kompetenta lösningen finns hos Djurgårdens IF.

I **VÅRT** agerande i samhället – gentemot massmedia, politiker, idrottsutövare, publik, sponsorer – är det viktigt med ett "gemensamt språk". Jag tror på positiva budskap med utmaningar mot samhällets beslutsfattare för att vi skall få bättre förutsättningar för att bedriva vår verksamhet.

Den berömda djurgårdsandan med kamp- och segerglädje men präglad av ett ärligt och humoristiskt agerande bör vara vägledande för varje sann djurgårdare.

Jag tror också på kompetensens betydelse. För Djurgårdens IF gäller detta inte enbart det sportsliga, utan också ekonomi och organisation. Om vi med skicklighet kan hantera dessa frågor i våra 17 föreningar så minskar risken för obehagliga överraskningar.

Den nya alliansstyrelsen kan bli en resurs när det gäller uppföljning av denna hantering.

ARNE GUSTAFSSON
är ordförande i Djurgårdens alliansförening

FRÅN POJKFOTBOLL

Av KALLE SVENSSON

■ ■ Ångermanlänning. 40 år.

■ ■ En tränare utan allsvenska tränarmeriter på egen hand.

■ ■ Med en offensiv syn på hur fotboll skall spelas.

Se där Djurgårdens nya fotbollstränare Thomas Lundin.

– Det bästa vi kan göra är att fortsätta spela anfallsfotboll. Det är det vi är bäst på, säger Thomas Lundin när DJURGÅRDAREN känner honom på pulsen inför årets allsvenska spel.

THOMAS LUNDIN TAR ANSVARET FÖR DJURGÅR'NS A-LAG

Lundin har jobbat hårt på anfallsspelet, men självklart är det så att många mål framåt inte är mycket värda om det samtidigt ramlar in många mål bakåt:

– Med ett bräckligt försvar blir det inget effektivt anfallsspel, säger Thomas. Forwards skall kunna känna trygghet och säkerhet i lret framåt. Då är det nödvändigt med ett starkt försvar.

Den nye spelaren, kroatien Ivica Cviktovic, är en fast sista utpost, löpstark, bra på huvudet och mycket speltelligent.

MÅLKUNG NY I TRUPPEN

Försvaret kompletterar fint ett lag som redan tidigare har ett mycket starkt mittfält och ett bra anfall. Det bevisades i fjol och i år har inte minst träningsmatcherna givit belägg för det.

Ny för i år är också Robert Eriksson, skyttekungen från IFK Österåker. "Robban" gjorde sig riksbekant när han dundrade in elva (!) mål i en och samma match. Notabelt: Robert Eriksson har vunnit skytteligan i samtliga serier han varit med i.

– Glädjande är också att spelarna tagit ett stort ansvar för det som händer och sker med laget, säger Thomas Lundin.

FERM HITTAR EN VIK-TIG PLATS

Ett exempel: Per Ferm som hade det svårt med både tempot och skyttet i fjol har satt sig själv på kur, gått ner åtskilliga kilo men i gengäld ökat rörlig-

het och fart. I träningsmatcherna har Ferm varit mycket effektiv.

– Han var medveten om att 'nu jävlar gäller det...'. Då blir det också resultat, säger Lundin.

Ferm kommer sannolikt att hitta sin roll på mittfältet som inte försvagats nämvärt sedan Krister Nordin, för-

TRUPPEN 1992

Anders Almgren, 23 år (64 allsvenska matcher/0 mål). Kjell Frisk, 28 (12/0). Jan Andersson, 27 (27/3). Jonas Granath, 23 (13/0). Leif Nilsson, 29 (111/0). Glenn Schiller, 32 (239/18). Mikael Nilsson, 25 (18/0). Ken Burwall, 26 (47/7). Jens Fjellström, 26 (96/14). Patrik Hagman, 26 (7/0). Thomas Lundmark, 29 (139/17). Leif Strandh, 25 (51/3). Per Ferm, 25 (20/3). Mikael Martinsson, 26 (58/15). Peter Skoog, 27 (75/20). Jonas Claesson, 25 (8/0). Ronnie Claesson, 19 (debutant). Robert Eriksson, 24 (debutant). Robert Johansson, 19 (debutant). Kristoffer Kindbom, 19 (debutant). Daniel Martinez, 19 (debutant). Martin Nilsson, 19 (debutant). Daniel Nord, 19 (debutant). Fred Persson, 19 (debutant). Ivica Cviktovic, 29 (debutant).

modligen med förre djurgårdaren och numera AIK-fotbollsbasen Stefan Söderbergs benägna bistånd, stack till "Gnaget" och en betydligt mer osäker fotbollstillvaro (så fick vi också det sagt...).

Mittfältet består som förr av "navet" Jens Fjellström, snabbe Ken Burwall, starke Thomas Lundmark och en rad andra spelare som kan ta en plats.

– Jag tror vi kommer att få se fler mål från mittfältet i år, säger Thomas Lundin. Vi strävar efter att etablera ett bra samarbete mellan anfallet och mittfältet, det finns avgjorda fördelar att ha spelare som kommer bakifrån, i en andra våg, fram mot motståndarmålet.

Träning, träning, träning – och stämning, stämning, stämning. Det har varit lösenorden för vårens uppladdning som toppades med ett träningslä-

Thomas Lundin blir en ny profil i allsvenskan men förändrar inget i Djurgårdens sätt att spela fotboll. Den nye Djurgårdstränaren lovar offensiv fotboll från början till slut.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

ger i Italien några veckor före seriestarten.

– Jag måste säga att spelarna visat tilltro till träningen även om den ibland, det skall alla veta, varit mycket tuff, säger Thomas Lundin.

En tränare som tror på vikten av att ha spelarna med i en diskussion om tränings- och matchuppläggning och även i en analys av högst desamma.

TILL ALLSVENSKAN



– Det handlar inte om att spelarna skall besluta, det är jag som är satt att ta truppens resurser tillvara. Men det är viktigt för att vi skall förstå varann, personligt och fotbollsmässigt.

Nog så viktigt eftersom det, enligt rapporterna, inte alltid var så 100-procentigt med den saken i fjolårets djurgårdsupplaga.

Till truppen har fogats också inte

mindre än sju juniorer, spelare vi säkert får anledning att återkomma till. De blir debutanter i högsta serien i samma ögonblick de beträder gräset på någon av de allsvenska arenorna.

Intresant nog blir också Thomas Lundin det. Hans tidigare allsvenska meriter inskränker sig till tre år som assisterande tränare i Hammarby, under Björn Bolling, Tom Thuresson och

Julle Gustavsson. Lärorika år, men rätt längesedan – 15 år, faktiskt. Senaste tränaruppdraget hade Thomas i ett pojklag i Stockholm.

Steget från pojkfotbollen till allsvenskan är, som bekant, långt. Men för en djurgårdare är, också som bekant, inget omöjligt.

Välkommen bland djurgårdarna, Thomas.

KAN HAN LEDA TJEJE

Av KALLE SVENSSON

Skall 1992 bli året då Djurgårdens damfotboll når framgångarna tjejerna varit och nosat på under ett par års tid nu?

– Varför inte, säger nygamle tränaren Jan Byheden, 47.

Och kastar direkt in en brasklapp.

– Det har gått tungt på försäsongen, vi har drabbats av väldigt många skador och sjukdomar. Det har lett till att laget är väldigt ojämnt tränat, några mycket bra, andra mindre bra. Det är lite oroande.

Annars är det ingen tvekan om att Djurgården har kvaliteterna att nå högst upp. I fjol blev det seriesilver och sedan förlust med minsta möjliga marginal i SM-semifinalen. Men en viktig barriär bröts av DIF-tjejerna – för första gången någonsin besegrade laget "arvfienden" Jitex i en seriematch.

– Ja, trots allt är jag behärskad optimist. Det som varit jobbigt med alla skador och sjukdomar har vi i ryggen sedan när serien börjar. Det är naturligtvis också bra att veta att vi, rent psykologiskt, klarar av tunga perioder.

– Och jag kan lova att det varit bra humör på träningarna, säger Janne Byheden.

STOMMEN FINNS KVAR

Djurgårdstjejerna har tappat några av spelarna från i fjol, och fått några nya, yngre, tjejer. Bl a 16-åriga Anna Wallin från Nacka. Nytt, eller snarare nygammalt, är det också i målet där Petra Wiklund fått förtroendet som förstemålvakt efter Maja Aaltonen som slutat. Bakom Petra finns 16-åriga Viktoria Hedenström, från Örby, och 21-åriga Camilla "Milo" Pettersson från Sunne i Värmland.

Bland utespelarna finns de tunga namnen kvar. Landslagstjejerna Malin Swedberg och Marie Ewrelius, liksom skyttedrottningen Pia Carlsson. Swedberg och Ewrelius fick välbehövlig vila inför säsongen, och är tillbaka i gammalt gott skick.

– Malin och Marie hade tränat och spelat fotboll i två år på raken, utan avbrott. Efter VM-bronset i Kanton i Kina behövde de ledigt. De var trötta både psykiskt och fysiskt. De fick en månad, men kom sedan tillbaka in i vårträningen. Nu kör de med full fart igen, berättar Janne Byheden som strax före seriestarten ledde sina spelare till

ett träningsläger i Italien.

Janne Byheden är, som sagt, en nygammal tränare i djurgårdsfotbollen. Han har under ett par års tid haft hand om målvaktsträningen i damlaget och tog över förstetränarsysslan sedan Gordon Rönnberg "flyttats upp" till jobbet som sportchef.

Den nye tjejetränaren – han har assi-

TRUPPEN 1992

Malin Allberg, 20, mittfältare (3:e säsongen), **Anna Bagge**, 19, back (2), **Eva Bergsten**, 25, forward (2), **Annelie Eriksson**, 23, mittfältare (2), **Mia Ericsson**, 18, back (3), **Marie Ewrelius**, 25, back (4), **Marina Folkesson**, 25, back/mittfältare (debutant), **Victoria Hedenström**, 16, målvakt (deb), **Pia Carlsson**, 26, forward (9), **Catharina Kock**, 21, mittfältare/forward (2), **Annika Lennkvist**, 21, back (5), **Camilla Lindqvist**, 21, forward (5), **Ann-Sofie Lundgren**, 17, back (2), **Anette Lundqvist**, 19, back/mittfältare (2), **Maarit Mäntylä**, 21, back (3), **Lena Nordn**, 24, mittfältare (deb), **Cecilia Norman**, 27, back/mittfältare (8), **Camilla Pettersson**, 21, målvakt (deb), **Jessica Sandbrink**, 18, mittfältare (3), **Malin Swedberg**, 24, mittfältare (11), **Anneli Wahlberg**, 17, forward (3), **Anna Wallin**, 16, back (deb), **Petra Viklund**, 23, målvakt (3).

stens av likaledes nye andretränaren Ricky Johansson från Nacka – är 47 år gammal och har en gedigen fotbolls-bakgrund.

Dessutom lång. Se bara:

– Jag var pojklagsspelare i Djurgården för rätt länge'n, berättar Janne. Spelade sedan i Råsunda och Älvsjö i division två (det som idag är division ett, dvs närmast under allsvenskan, vår anm.).

Därefter blev det Västerhaninge i 13-14 år och senare Ösmo i femman.

– Jag tränade Västerhaninges tjejer i fyra år. Vi gick från fyran till tvåan på den tiden.

Ett ordentligt steg. Skall Janne Byheden också lyckas ta djurgårdstjejerna det sista snäppet upp i den absoluta toppen?



RNA UPP I TOPPEN?



Jo, förstår du, den där övningen är bra för... Nygamle damtränaren Jan Byheden instruerar landslagstjejen Marie Ewrelius. Under ett par års tid har djurgårdstjejerna skuggat den absoluta toppen i svensk damfotboll. Är det dags i år att ta klivet upp i ljuset?

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

SÅDANA VAR DE FÖR

Året var 1891. Den 12 mars samlades en skara unga män, närmare bestämt 20 stycken, i en liten kafélokal i kvarteret Alberget 4 A (i dag Djurgårdsvägen 124).

Syftet med sammankomsten var att bilda en egen idrottsförening på Djurgården.

Ett första försök några år tidigare hade misslyckats men några av den klubbens medlemmar hade kontaktat Johan Jansson, allmänt kallad John, en energisk och idrottsintresserad kamrat. John blev den drivande kraften bland de 20 som den kvällen stiftade Djurgårdens Idrottsförening, DIF.

Medlemmarna i den nystartade föreningen skulle vara djurgårdsbor. Endast undantagsvis kunde någon person bosatt utanför Djurgårdsön vinna inträde, då under förutsättning att denne tidigare varit bosatt på ön. Endast en av de ursprungliga 20 bodde inte på Djurgården i mars 1891. Denne var John Janssons gamla klasskamrat, sjömannen Gustaf Andersson, som 1888 flyttat till Ladugårdslandet.

VINTERSPORT FRÅN START

"Djurgårdarnas" främsta idrottsintresse var från början vintersport, influerade som de var av Norska Gardets framfart i djurgårdsbackarna. En av de 20 hade redan visat framfötterna i backhoppning, Gustaf Tibell, och Nils Widgren hade visat goda anlag i samma gren. En annan drivfjäder för medlemmarna var att föreningen skulle få delta i 1891 års internationella gymnastik- och idrottsfest som skulle äga rum i Stockholm i maj samma år.

Föga anade de 20 ynglingarna att deras "kvartereklubb" 100 år senare skulle fira jubileum som en av de största svenska idrottsföreningarna med en mångfacetterad idrottsinriktning. Föreningens historia och dess målinriktning genom tiderna har senast skildrats i jubileumsboken Djurgårdens IF 100 år. Så här skall i stället de ursprungliga aktörerna presenteras de mer eller mindre kända och okända personer som lade grunden till vår förening. Så långt det varit möjligt har aktörerna följts i Stockholms olika arkiv "från vaggan till graven".

De 20 första ledamöterna var i matrikelordning: John Jansson, Edvard Eriksson, Harald Magnusson, Axel Eriksson, Gustaf Tibell, Arvid Johansson, Gustaf Nyman, Nils

John Jansson var kontorsbiträde, Harald Magnusson arbetare och Edvard Ström eldare.

De män som 1891 bildade DIF var vanliga arbetare.

Ulla Johansson på Stockholms stadsarkiv har ingående kartlagt de första djurgårdarnas bakgrund, uppväxt och leverne.

Detta är första delen (av tre) av hennes artikel.



John G Jansson bildade Djurgårdens IF.

Widgren, Karl Blomgren, Axel Cederlöf, Frans Lundqvist, Axel Olsson (född Öberg), Emil Petersén, Gerhard Bergström, Gustaf Andersson, John Petersén, Gustaf Blomgren, Edvard Ström, Karl Karlsson och Robert Andersson.

Av dessa 20 medlemmar var det endast fem som ej var tonåringar i mars

1891. Äldst var Axel Eriksson, född 1864, kontorsbiträde 1891. Födda på 1860-talet var även kontorsbiträdet John Jansson och sjömannen Gustaf Andersson, vilka båda var födda 1868. Arbetaren Harald Magnusson och växlaren Karl Karlsson föddes 1869. Av dessa fem var alla utom Karl födda på Djurgården. Karl Karlsson, född på Allmänna Barnbördshuset, kom till en djurgårdsfamilj redan som spädbarn från Allmänna Barnhuset, så även han kan räknas som djurgårdsbo.

Åldersmässigt var det sedan ett hopp från 1869 till 1872 då fem av ledamöterna var födda: guldsmedlärningen Edvard Eriksson, växlaren Gustaf Tibell, tapetsersarlärningen Karl Blomgren, arbetaren Robert Andersson och boktryckerilärningen John Petersén. Alla fem var 18-åringar den 12 mars 1891, äldst i denna grupp var Gustaf Tibell, född den 21 mars 1872.

Robert, Karl och Edvard var födda på Djurgården. John föddes i Maria församling, men hans familj flyttade till Djurgården 1874. Gustaf Tibell, vars fosterbror var Karl Karlsson ovan, var född i Katarina församling. Hans föräldrar bodde i Djurgårdsstaden från 1857 till 1870. Efter några år i Katarina församling på Södermalm återvände familjen till Djurgården, närmare bestämt till Tjärhovet på Beckholmen.

INFÖDDA DJURGÅRDARE

Födda 1873 var pollettförsäljaren Arvid Johansson, eldaren Frans Lundqvist och eldaren Edvard Ström. Alla tre var infödda djurgårdare, de var födda under senare delen av 1873 och var således 17-åringar i mars 1891. Två 16-åringar återfinns bland de 20 stiftarna, födda under andra hälften av 1874, Gustaf Blomgren och Emil Petersén, vars äldre bröder Karl och John redan är omnämnda. I mars 1891 hade Gustaf och Emil ännu ej några yrkestitlar. År 1893 står Gustaf som iläggare, d v s han arbetade inom tryckeribranschen. Emil uppges 1894 vara sjöman. Båda var födda på Djurgården.

Till sist de fem yngsta i gänget på Alberget 4 A den 12 mars, de som var födda 1875. Där var två 16-åringar, Nils Widgren, mekanisk arbetare 1892 och Gustaf Nyman, stamanställd vid flottan 1895. Nästan 16 år gammal var Axel Öberg-Olsson född den 26 mars, som var arbetare omkring 1895. Drygt halvåret yngre var 15-åringarna Gerhard Bergström och Axel Cederlöf, båda födda 7

STA DJURGÅRDARNA

november 1875 och båda sjöman på mitten av 1890-talet.

Av dessa fem var Gustaf Nyman och Axel Cederlöf infödda djurgårdare medan Nils Widgren och Axel Öberg-Olsson var födda i Klara församling. Nils familj flyttade år 1879 till Långa gatan 10 och var sedan med undantag av år 1885 bosatt på denna adress. Familjen Öberg flyttade till Djurgården 1877. När Axels mor dog 1882 bodde familjen på Alberget 8. Efter moderns död blev Axel fosterbarn i åkaren Olof Olssons familj, vilken då bosatt på Långa gatan 12.

BODDE PÅ DJURGÅRDEN

Den ende icke-stockholmsfödde ynglingen bland de 20 var Gerhard Bergström. Han föddes, liksom sina syskon, i Vaxholm. Hans familj flyttade till Djurgården 1883. Mellan åren 1885 och 1888 flyttade familjen Bergström flera gånger fram och tillbaka mellan

Djurgården och Södermalm. Från 1889 var familjen mer permanent bosatt på Djurgården.

De 20 unga nya "djurgårdarna" bodde alla utom en, Gustaf Andersson, på Södra Djurgården. Den lilla djurgårdstaden var ett litet samhälle i sig. Den har senast skildrats av Thorleif Hellbom i DIF:s jubileumsbok i ett levande välskrivet kapitel. För några år sedan, 1979, publicerade Marie Dahlström en bok kallad "Djurgårdsstaden och dess grannskap". Båda dessa arbeten rekommenderas till de läsare som vill läsa mer om DIF:s födelseort.

Vid den tid 1870 - 1890, då "våra" djurgårdare växte upp arbetade de flesta män som bodde i djurgårdsstaden på varvet, i dockan eller för Ångslups AB. Änkor och familjer försörjde sig dessutom ofta på att hyra ut en del av sin lilla bostad i detta då så trångbodda område. Hustrurna bidrog ofta till familjeförsörjningen genom att tvätta,

stryka och sy åt andra.

Under vilka familjeförhållande växte då våra 20 ungdomar upp?

Här tar vi gruppen i bokstavsordning och då möter vi först Gustaf Andersson född på Djurgården 1868. Hans far var timmerman och familjen bodde på Långa gatan 10-11. År 1878 hade fadern dött och modern var ensam med tre söner. Hon flyttar runt inom Djurgården, ofta två gånger per år. Familjen fick fattigbidrag och hjälp till ved.

Robert Andersson var född på Djurgården 1872. Han var son till en ogift kvinna, då bosatt på Bergsgränd 3. År 1878 hade Robert kommit till varvsarbetaren Karl Lindbergs familj som fosterson. Även denna familj levde under små omständigheter, under åren 1880 - 1884 var Robert frånvarande från skolan ett flertal gånger av brist på kläder.

Gerhard Bergström föddes i Vaxholm 1875, hans far var maskinist. Familjen

'DJURGÅR'N INGEN ÖVERKLASSKLUBB'

Det är Ulla Johansson, 63, som skrivit artikeln här intill. En forskare på Stockholms stadsarkiv som snabbt avlivar myten om att Djurgården är en överklassklubb:

- Det kan vi göra direkt. Varken Djurgården eller AIK är överklassklubbar. Kanske kan man konstatera att de som grundade AIK hade det lite bättre än de som grundade Djurgården, säger Ulla Johansson.

FRÅN FATTIGA KVARTER

Djurgårdarna kom från Stockholms fattiga kvarter:

- När jag forskat i det här har jag upptäckt att det var fattigare än vad jag någonsin tänkt mig, säger Ulla Johansson.

AIK:arna kom för det mesta från Östermalm och trakterna runt Stureplan. Att sedan "Gnagarna" haft vett att flytta ut till Solna är liksom en annan historia. Även för Ulla Johansson som är djurgårdare av födsel och ohejdad vana.

Och som tog en, minst sagt, ovanlig väg fram till den doktorsavhandling hon skrev i ämnet "Fattigvården och tiggarna i Stockholm under 1700-talet".

- Jag var flygvärdinna innan, men har alltid varit intresserad av historia och arkeologi. Bodde faktiskt i Rom några år.

TOG FILLIC-EXAMEN

Mellan jobbet högt upp i luften och det i de djupa arkivvalven i Kungsklippan hann Ulla med att ta en filosofie licentiatexamen. Som historiker kom hon med i arbetet med Djurgårdens förnämliga 100-årsbok och på den vägen är det:

- Under det arbetet hittade jag väldigt mycket och då är det roligt.

Läs själva vad Ulla Johansson under några månaders arbete på fritiden kom fram till om de män som för 101 år sedan bildade det som idag är Stockholms Stolthet, Djurgårdens IF.

NISSE HULT



Ulla Johansson på Stockholms stadsarkiv, djurgårdare av födsel och ohejdad vana, har gjort ett jättearbete när hon forskat i de unga djurgårdarnas personliga och familjebakgrund. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

flyttade till Djurgården 1884. Av matrikelkortet från Djurgårdsskolan framgår att Gerhard var hemma från skolan åtskilliga dagar varje läsår av brist på kläder. Han hade även många sjukfrånvarodagar under skolåren.

Bröderna Karl och Gustaf Blomgrens far var tapetserare. När pojkarna föddes 1872 respektive 1874 bodde familjen på Diorama på Djurgården. Pojkarna var äldsta sönerna i syskonskaran. När modern dog 1884, endast 32 år gammal, hade hon fött minst sex barn. Familjens årliga byte av bostad under åren 1877 till 1884 måste ha varit påfrestande för modern som led av kroniskt njurlidande och hjärtfel.

När Axel Cederlöf föddes 1875 var hans far dockarbetare och familjen bodde på Långa gatan 10-11. Senare benämns fadern tjärkullrare och därefter arbetskarl. Familjen levde under knappa förhållanden. Axel var frånvarande på grund av sjukdom större delen av skolåren 1883 och 1884.

Både när storebror Axel och lillebror Edvard Eriksson föddes 1864 och 1872 bodde familjen Eriksson på Långa gatan 12. Fadern kallas då skeppstimmerman, senare arbetskarl och kvartersman. Vid ett tillfälle 1887 har han yrkestiteln båtbyggare. Sönerna var bara hemma av brist på kläder några enstaka dagar under hela skoltiden. Däremot hade Edvard några längre permissioner under de sista skolåren. Familjen tillhörde ej de fattigaste i Djurgårdsstaden, vilket bl a framgår av att barnens skolgång var regelbunden och att man bodde flera år på samma adresser på Djurgården, samt av faderns taxerade årsinkomster.

REGELBUNDEN SKOLGÅNG

John Janssons familj bodde på Långa gatan 10-11 när John föddes 1868, fadern var då skeppstimmerman. Tio år senare är fadern fyrvaktare och familjen bodde då på Långa gatan 12. Familjen synes ha levt under samma ekonomiska betingelser som familjen Eriksson ovan. John har dock från 13 års ålder längre permissioner från skolan.

När Arvid Johansson föddes 1873 som femte barnet i familjen var fadern brädgårdsarbetare och familjen bosatt Allmänna gränd 4. Några år senare kallas fadern arbetskarl, då bestod familjen av fadern, modern, åtta barn, en svärmor och en ogift svägerska. Modern avled 1884. Arvid flyttade 1890 till sin då gifta moster, vars man också var arbetskarl. Den familjen fick fattigunderstöd och Arvid var under skoltiden frånvarande ett flertal dagar av brist på kläder. Från 1885 var han lovligt frånvarande åtskilliga dagar för att sköta småsyskon eller arbeta extra.

Karl Karlssons mor, en ogift fabriksarbeterska på Kungsholmen, lämnade sitt barn till Allmänna Barnhuset som

Äkta djurgårdsstämning. Bengt Tandbergs (Olles farbror) målning av en skidtävling på Djurgården i slutet av 1800-talet. Så såg det ut när djurgårdarna drog igång tävlandet.



spädbarn 1869. Därifrån lämnades han som fosterson till familjen Tibell, se Gustaf Tibell nedan. Karl led även han under vissa perioder brist på kläder och fick börja hjälpa till med familjeförsörjningen som 13-åring.

Också Frans Lundqvists mor, en sömmerska, var ogift när Frans föddes 1873. Hon bodde med sin mor, en timmermansänka, och sin bror på Östra Varvsgatan 1-3. Frans mor fick ytterligare en son 1878. Under 1870-talet ökades familjen även med ett barnhusbarn och från 1881 bodde arbetskarlen Stenqvist från Åbo där. Frans mor gifte sig 1884 med Stenqvist och arbetade då som tvätterska. Frans var under barnåren mantalsskriven med sin mormor, timmermansänkan Lundqvist och från 1884 var båda inneboende hos Stenqvists. Mormodern fick hela tiden fattigunderstöd och vedbidrag. Frans hade endast ett mindre antal frånvarodagar av brist på kläder men däremot flera permissioner från 13 års ålder.

När Harald Magnusson föddes 1869 bodde familjen på Långa gatan 12. Fadern var då sjöman. Harald var "den meste" djurgårdsbon av de 20. Hans mor var född på Djurgården och hans far kom dit under barndomsåren. Modern och fadern var barndomskamrater, konfirmerades samtidigt i Ladugårdslands-

församlingen 1852. Både Haralds farfar och morfar var timmermän. Harald var sjuklig under hela skoltiden med hög sjukfrånvaro.

Även Gustaf Nymans far var sjöman. När Gustaf föddes bodde man på Breda gatan 5, i husets billigaste lägenhet, två vuxna, två barn och två inneboende. Familjen hade det knapert och fick fattigunderstöd och vedbidrag. Gustaf hade rätt många sjukdagar under skolåren men mindre antal frånvarodagar i brist på kläder. Den mesta frånvaron för hans del var dock den lovliga, att hjälpa till i hemmet, eller under senare skolåren för att arbeta extra.

BÄST EKONOMI

Axel Öberg-Olsson föddes i Klara och hans far var bokhållare. I november 1877 flyttade familjen Öberg till Alberget 8. Familjen bestod då av far och mor samt tre barn, vilka alla fem bodde inneboende hos en familj på tre personer. Modern avled när Axel var knappt sju år. Han placerades då som fosterbarn hos åkaren Olof Olsson och hans familj. Ekonomiskt sett hade familjen Olsson det bäst ställt av de undersökta familjerna. Axel har också följdriktigt mycket låg frånvarofrekvens under skoltiden.



Fadern till bröderna John (Johan) och Emil Petersén var styrman när sönerna föddes. John i Maria församling 1872 och Emil 1874 i Ladugårdslandsförsamlingen (Djurgården tillhörde Ladugårdslandsförsamlingen, sedermera kallad Hedvig Eleonora församling). År 1874 hade familjen Petersén flyttat till djurgårdsstaden där man bodde på Breda gatan 1. Fadern anställdes vid Ångbåtsbolaget "Nya föreningen" och familjen flyttade till bolagets hus Breda gatan 12. År 1887 kallades fadern för ångbåtsbefälhavare, därefter arbetskarl och kolbärare. Fadern dog några år senare, 1890, av alkohol- och nikotinskador. Familjen levde under fattiga omständigheter under 1880-talet, så troligen förlösade fadern lönen på sprit och tobak. Så inte heller dessa pojks barndom var problemfri. Emil hade under de sista skolåren längre permissioner, John däremot gick på friplats i läroverk.

FATTIGA UNGDOMAR

Edvard Ström föddes 1873 i Ladugårdslandsförsamlingen. Hans far var maskinistelev. Även Edwards familj tillhörde de fattiga och trångbodda. 1877 var familjen bosatt på Breda gatan 1, far och mor och två barn inneboende hos en familj på tre personer. Edvard hade, som flertalet av de 20 pojkarna, rätt många

frånvarodagar i brist på kläder och "arbetspermissioner" de sista åren i skolan.

Gustaf Tibell föddes som sin 40-åriga moders åttonde barn i Katarina församling 1872. Dessutom hade familjen Tibell, för att dryga ut inkomsterna, en eller två fosterbarn hos sig. Fadern var varvstimmerman. År 1874 flyttade familjen tillbaka till Djurgården där man tidigare bott. Bostadsadressen var från 1874 till 1892 Tjärhovet på Beckholmen. Under dessa år ändrades faderns yrkesbenämning till timmerman, arbetskarl och slutligen lykttändare.

GUSTAV VAR ÅTTONDE BARNET

Parentetiskt kan nämnas att familjen Tibell i slutet av 1890-talet flyttade för gott till Södermalm. Enligt mantalsuppgiften för familjen 1911 bodde man på Barnängsgatan 5, och fadern, Anders Gustaf Tibell, född 1831, tjänstgjorde då, 80-årig, som nattvakt vid Danvikens hospital. Gustaf var, liksom fosterbrodern Karl Karlsson ovan, borta från skolan rätt många dagar i brist på kläder, sjukfrånvaro och permissioner.

Nils Widgren slutligen föddes i Klara 1875 som yngst av sex syskon. Fadern var då vinhandlare. År 1879 kom familjen flyttandes till djurgårdsstaden, till Långa gatan 10, där fadern var källarmästare. Senare kallas fadern omväxlande vinhandlare och handlare. Nils familj är en av de få undersökta familjerna som hade det något bättre ställt, vilket vad gäller Nils märks på närvarofrekvensen i skolan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 15 av de 20 djurgårdsungdomarna tillhörde den på slutet av 1800-talet stora delen av Stockholms befolkning som bestod av fattiga och trångbodda familjer. Bröderna Peterséns far förlösade förmodligen den inkomst familjen hade, så situationen för de två pojkarna försämrades under 1880-talet. Bröderna Eriksson, John Jansson, Axel Öberg-Olsson och Nils Widgren var de enda som, ekonomiskt sett, kan sägas haft en dräglig barndom.

Flera av våra ursprungliga djurgårdare gick i den för stockholmsförhållanden relativt lilla Djurgårdsskolan samtidigt och var klass- eller avdelningskamrater. Djurgårdsskolan låg från 1830-talet och fram till 1878 i det hus som idag är Djurgårdskyrkan. År 1878 stod en nybyggd skola klar nära Stora vägen (nu Djurgårdsvägen) snett emot Alberget.

Här bör först några ord om skolgången i folkskolan inflikas. Från 1842 och framåt förändrades skolundervisningen ett flertal gånger genom nya folkskolestadgor eller författningar. I stort sett gällde generellt följande under den för oss aktuella tiden, 1870-talet till 1890, då våra djurgårdare gick i skolan.

Den lagstadgade skolåldern var från det kalenderår barnet fyllde 7 år till och med det år barnet blev 14 år. Skolundervisningen var terminsinriktad och barnen fick börja i första klass antingen på höst- eller vårterminen. Barnen fick betyg varje termin, uppfyllde de ej de fastställda kraven för den kunskap de skulle ha inhämtat, kunde de få gå om en termin. Under den undersökta tidsperioden benämndes terminerna b för första terminen i en klass och a för andra. Duktiga barn kunde, efter lärarens bedömning hoppa över en termin. Flera av våra 20 barn började direkt i klass 1 a, särskilt de som hade äldre syskon. Under skolgången kunde barnen antingen få gå om flera terminer, men de kunde också gå direkt en eller två terminer högre upp, vilket t ex en av djurgårdarna, Robert Andersson, gjorde då han fortsatte från klass 6 b till klass 7 b.

Vanligast var, särskilt bland våra 20 pojkar att de tillbringade flera år i samma klass under de sista skolåren, då barnen ofta hade längre permissioner för att kunna hjälpa till med familjeförsörjningen. Från 1873 fanns även en annan utväg för dessa barn, nämligen att gå sista året eller åren i aftonskola.



Gustaf Tibell blev en av våra första framgångsrika idrottsmän. Född 1872 som åttonde barnet i familjen.

Undervisningen i folkskolan under denna tid påminner delvis om vår tids sk B-skolor. Lärarna undervisade i en avdelning, med cirka 30 elever, bestående av två eller tre terminsklasser, kallade läxlag. För våra elever i Djurgårdsskolan betydde detta system att pojkarna även om de ej var födda samma år blev avdelningskamrater i skolan.

■■■ Nästa avsnitt: De unga djurgårdarna växer upp och kommer i kontakt med livets hårda villkor.

MEDALJÅ

Jubileumsåret 1991 blev också ett medaljår av stora mått för Djurgårdens idrottsutövare. Djurgårdare vann guldmedaljer i världsmästerskap, världscupen och europamästerskap. Tog VM-brons och givetvis också både guld, silver och brons i Svenska mästerskapen.

Ett styrkebesked från Djurgården som vann stort i den interna "kampen" mot likaledes jubilerande AIK.

"Gnaget" hemförde under

1991 inte en enda medalj i VM, EM eller SM. Här är bilderna på samtliga Djurgårdens medaljörer.

VÄRLDSMÄSTARE är vi allihop. Fem djurgårdare ingick i Tre Kronor som i maj vann gullet i VM i Åbo. Från vänster Tommy Söderström, Mikael Johansson, Charles Berglund, Kenneth Kennholt och Jan Viktorsson. Kvintetten vann givetvis också SM- och EM-guld.



ARET -91



EM- & SM-GULD till
(överst frv) Marcus Ragnarsson, Thomas Johansson, Jens Öhling, Joakim Persson, Erik Huusko, Peter Nilsson och Johan Lindstedt.

ISHOCKEY

SM-GULD & EM-GULD i april respektive december gick till backjätten och lagkaptenen Thomas Eriksson, en synnerligen verksam del i Djurgårdens ishockeyframgångar under de senaste åren.



EUROPAMÄSTARE. Segern i tyska Dusseldorfs tyska hemmafavoriterna har fått efterryck Eriksson, Magnus Jansson, Orvar Stambert, Huusko, Jan Viktorsson och Mariusz Czerka.



SVENSKA MÄSTARE OCH EUROPAMÄSTARE blev Orvar Stambert och Christian Due-Boje samt Fredrik Lindqvist (nedre rad) och Magnus Jansson och Anders Johnson fick nöja sig med SM-guldet.



...orf i december är klar. Dynamo Moskva och
...ligen stryk. Djurgårdarna jublar. Frv Thomas
...Ola Josefsson, Kenneth Kennholt, Anders
...owski.



...kså (överst frv)Arto Blomsten, Per Nygårds
...aden tv). Håkan Södergren, Stefan Gustavs-
...t och lämnade därefter djurgårdstruppen.



SM-BRONS i mästarlassen vann Ann-
Mari Söderholm i Mölndal, dec. 1991.
Ann-Marie kom tillbaka till DIF ifjol efter
några år i förskringringen.



SM-GULD vann Pernilla
Stjernfeldt i seniorklas-
sen.

KONSTÅKNING

SILVERTJEJER är vi allihopa. Övre raden från vänster Pia Carlsson, Eva Bergsten, Lena Johansson, Maarit Mäntylä, Catharina Kock, Kicki Ericsson, Mia Ericsson, Rosemarie Andersson och Annika Larsson.

Andra raden från vänster: Helen Nilsson, Marja Aaltonen, Annelie Eriksson, Lena Kohlemainen, Anette Lundqvist, Ylva Starfjord, Malin Bergqvist.

Tredje raden från vänster: Petra Viklund, Åsa Lundin och Cecilia Norrman.



DAMFOTBOLL

VM-BRONS i damfotboll gick till två djurgårdstjejer. Malin Swedberg och Marie Ewrelius (stora bilden) ingick båda i det landslag som försvarade de blågula färgerna i den historiska första VM-turneringen någonsin i damfotboll, i Kanton i Kina andra halvan av november i fjol. Malin och Marie återfanns givetvis också i det DIF-lag som knep det allsvenska silvret i fjolårets damallsvenska och som så när gick till final i SM-slutspelet.





BOXNING

George Scott tog Djurgårdsboxarnas genom tiderna 64:e SM-guld när han i slutet av februari vann SM i Stockholm. Scott blev sedan proffs och har, när detta skrives, gått ett tiotal framgångsrika proffsmatcher från sin bas i Miami, USA.



FÄKTNING

DIF:s värjfäktare tog SM-silver i december, både på herr- och damsidan. Herrarna: Ulf Sandegren (stora bilden) som i februari också vann världscupen, en oerhört stark prestation. Övriga: Peter Vanky och Andreas Kerkez. Dessutom i laget Pierre Jonsson och Arne Jansson, inte med på bild.



I damernas värjlag som också tog silver ingick Ulrika Larsson och Ninni Eglén samt, inte med på bild, Anna-Karin Dahlberg, Jeanette Malm samt Eva Fjellerup. Den sistnämnda också individuell världsmästarinna i Modern femkamp, där hon tävlade för Danmark.



HEJA



Nr 1/92

DIF Supporters Club
Stockholmsvägen 60 C
181 42 Lidingö
Tel: 08 - 765 50 38

INFORMATION ● FRÅN ● SUPPORTERKLUBBEN

Supporterklubben fyllde 45 år

– Det är med stor glädje jag hälsar er välkomna till dagens årsmöte. Det är också det 45:e i ordningen.

Med de orden inledde supporterklubbens ordförande klubbens årsmöte. Han gick vidare med en redogörelse över både det nyss avslutade verksamhetsåret och över de år som varit sedan supporterklubbens start 1947.

– Vi har gjort mycket för DIF, men skall inte sticka under stol med att vi kan göra det ändå bättre, sade Öberg som varit ordförande i supporterklubben i hela 19 år.

ATT STÖDJA DIF

Supporterklubbens uppgift är, och har alltid varit, att stödja DIF och förningarna (de tidigare sektionerna).

– De har fått känna på vår generositet genom många och välkomna anslag.

Men samarbetet med DIF skulle kunna vara ännu bättre, menade Öberg. Trots allt har vi många bra ideer och det ger oss anledning att jobba vidare för att kunna ge mer stöd.

Till ordförande för årsmötesförhandlingarna den 8 april valdes med acklamation Gunnar Lundqvist. Han är också hedersordförande i Djurgårdens fotboll och ledde förhandlingarna med bravur i en glad och trevlig stämning.

LÄTT FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen hade inte heller några problem med sitt arbete. Omval var det genomgående alternativet. Endast en på en post skedde förändringar: Per Håkansson valdes in i styrelsen.

Hasse Swedberg, ordförande i damfotbollen, framförde ett stort tack till

supporterklubben som gjort det möjligt för damlaget att genomföra sitt träningsläger i Italien.

Avslutningsvis harangerades medlemmar som varit trogna föreningen under en lång följd av år. Stipendier till lovande djurgårdsungdomar (se lista här nedan) överlämnades av Sven Öberg som också önskade stipendiater-na lycka till med sin sport och sin verksamhet i Djurgården.

Mötet avslutades med supé och massor av glada minnen – liksom även en del mindre glada. Men en lyckad kväll var det, med ett av de bättre årsmötena. Det märktes inte minst när Hasse Swedberg tackade för maten.

REF.

Förtjänta djurgårdare fick utmärkelser jubileumsåret 1992

Ständigt medlemskap har tilldelats:

| | |
|--|-----------------|
| Sigge Nilsson | inträdesår 1947 |
| Mary Engström | inträdesår 1948 |
| Gunnar Dahlfors | inträdesår 1950 |
| Åke Söderberg | inträdesår 1951 |
| J A W Hansén | inträdesår 1951 |
| Nils-Gunnar Wåhlberg | inträdesår 1953 |
| Lars Romedahl | inträdesår 1956 |
| Blommor tilldelades två redan ständiga medlemmar: | |
| Karl Modin | inträdesår 1947 |
| Gunnar Svensson | inträdesår 1951 |

Supporterbollen till Årets Supporter:

Wivan Gävefeldt

Hedersmärke till:

Gert Andersson

Stipendiater ur Folke Engströms Minnesfond:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Mattias Eriksson, innebandy | 1 500:- |
| Jonas Hellgren, slalom | 1 500:- |
| Marcus Uhlir, slalom | 1 500:- |
| Lena Johansson, konståkning | 1 500:- |

GOODYEAR ANDERSSON BJÖRN EAGLE NCT2 STOPVÄGEN 95 16143 BROMMA

HÖGPRESTANDA UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN

Bilen är snabb. Uppmärksamheten är på topp. Gummit griper tag. I kurvorna. Vid omkörningar. Eagle NCT2. Lågprofil. Bred kontaktyta. Viskande mönster. Exakt styrkänsla. Eagle NCT2. Klok och trygg. Hela vägen hem. Goodyear.

Tyst och smidigt

Eagle NCT2 har ett patenterat, oregelbundet mönster – vilket ger mycket låg ljudnivå.

Bred kontaktyta – exakt styrprecision

Bred kontaktyta mot vägen ger säkert grepp både på torr och våt väg. Du känner säkerheten och styrprecisionen i ratten.

Suveränt på våt väg

Breda S-formade kanaler i däkmönstret pressar blixtnabbt bort stora mängder vatten.

Bilden visar däckets greppyta vid 110 km/tim och 2 mm vatten på vägen. Goodyear Eagle NCT2 – ett tryggt val.



GOODYEAR